

MEET SOUTHERN BAPTISTS

**GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI
BÁP TÍT NAM PHƯƠNG**

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI BÁP TÍT NAM PHƯƠNG

Bạn trở thành một Người Báp-tít Nam Phương do gia nhập vào một Hội Thánh Báp-tít Nam Phương, là một thành viên cộng tác tích cực với Giáo Hội Báp-tít Nam Phương để chinh phục thế giới về với Đức Chúa Giê-su Christ. Đặc điểm của thành viên Hội Thánh là tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và Chủ và kinh nghiệm sự báp têm bằng sự dìm mình xuống nước.

*Những Người Báp-tít Nam Phương đã chuẩn bị một bản tuyên ngôn chung thường gọi là **Đức Tin và Thông Điệp của Người Báp-tít**. Bản này là nguyên tắc chỉ đạo để hiểu họ là ai. Những bản sao đều có sẵn tại các nhà thờ của Hội Thánh Báp-tít Nam Phương. Sau đây là bản tóm tắt:*

NIỀM TIN CĂN BẢN

Kinh Thánh

Kinh Thánh được viết ra do những con người được sự cảm thúc của Đức Chúa Trời và là bản ghi lại sự khải thị của Chính Đức Chúa Trời cho loài người. Đó là báu vật trọn vẹn của sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có Đức Chúa Trời là tác giả, có sự cứu rỗi là mục đích, và chân lý, không có trộn lẫn về sai lầm cho những vấn đề của Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời

Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất hằng sống và thật... Đức Chúa Trời Ba ngôi đời đời đã bày tỏ Chính Ngài cho chúng ta là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh, với những thuộc tính riêng biệt, nhưng không chia rẽ về bản chất, thực thể hoặc being.

Đức Chúa Cha

Đức Chúa Cha cai trị bằng sự chăm sóc cả vũ trụ, những tạo vật của Ngài, và trên dòng chảy của lịch sử loài người theo mục đích của ân điển Ngài... Đức Chúa Trời là Cha thật sự cho những người trở thành con cái Ngài qua đức tin nơi Chúa Giê-su Christ.

Đức Chúa Con

Đấng Christ là Con đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài thành nhục thể là Giê-su Christ do sự hoài thai của Thánh Linh và do trinh nữ Ma-ri sinh ra... Ngài tôn trọng luật thiên thượng bằng sự vâng lời, và trong sự chết thế mạng trên thập tự giá Ngài cung cấp sự cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi.

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh là Linh của Đức Chúa Trời, hoàn toàn Thiên linh... Ngài tôn cao Đấng Christ. Ngài cáo trách loài người về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét... Ngài soi sáng và ban quyền năng cho tín hữu và cho Hội Thánh trong sự thờ phượng, truyền giảng, và phục vụ.

Loài Người

Loài người là tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng người nam người nữ làm công tác hoàn thiện của công trình tạo dựng của Ngài... Bằng ý chí tự do lựa chọn, con người đã phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời và đem tội lỗi vào dòng giống loài người... Tính thiêng liêng của cá tính con người là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, và trong hình ảnh ấy, Đấng Christ đã chết thay cho con người; vì vậy mỗi người của mỗi giống nòi đều chiếm hữu sự cao quý đầy đủ và đáng được tôn trọng và đáng nhận được tình yêu của Chúa Giê-xu.

Sự Cứu Rỗi

Sự Cứu rỗi liên quan đến sự cứu chuộc của toàn thể con người và là tặng phẩm cho tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa và Chủ, là Đấng đã dùng chính huyết báu của mình để giành lấy sự cứu chuộc đời đời cho người tin Ngài. Theo nghĩa rộng nhất, sự cứu rỗi bao gồm sự, sự xứng công bình, sự nên thánh và sự làm cho vinh hiển.

Mục Đích của Ân điển của Đức Chúa Trời

Được chọn là mục đích ân điển của Đức Chúa Trời, theo đó Ngài tái tạo, xưng công bình, thánh hóa và làm cho vinh hiển những tội nhân... Tất cả những tín hữu thật đều được gìn giữ đến cuối cùng. Những người được Đức Chúa Trời chấp nhận trong Đức Chúa Giê-su Christ, được Thánh Linh Ngài thánh hóa sẽ không bao giờ trật mất tình trạng của ân điển, nhưng sẽ được bảo vệ cho đến cuối cùng.

Hội Thánh

Hội Thánh thời Tân Ước của Chúa Cứu Thế Giê-su là một hội chúng địa Phương tự trị của những người Báp-tít, được kết hợp với nhau bằng giao ước trong đức tin và sự thông công của phúc âm... và tìm cách truyền bá phúc âm cho đến tận cùng thế giới... Tân Ước cũng nói về Hội Thánh là Thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả những người được chuộc thuộc mọi thời đại, tín hữu từ mọi chủng tộc, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc và quốc gia.

Phép Báp-tem và Lễ Tiệc Thánh

Phép báp-tem Christ là sự chìm mình một tín hữu vào nước... Đây là một hành động vâng lời, biểu tượng đức tin của tín hữu trong Cứu Chúa chịu đóng đinh, chịu chôn, và phục sinh, sự chết của tín hữu đối với tội lỗi, sự chôn vùi về đời sống cũ, và sự phục sinh để bước đi trong đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Ngày của Chúa

Ngày thứ nhất trong tuần lễ là Ngày của Chúa... Đây là ngày kỷ niệm sự sống lại của Đấng Christ từ trong kẻ chết và trong ngày đó có sự thờ phượng và bồi dưỡng thuộc linh...

Những Điều Sau Cùng

Trong thời điểm của Ngài và theo cách của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ đưa thế giới này vào chỗ kết thúc, chính Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ trở lại và mọi người sẽ nhìn thấy Ngài... kẻ chết được sống lại, và Chúa Cứu Thế Giê-sus sẽ xét đoán mọi người trong sự công bình. Những kẻ không công bình sẽ bị bỏ vào Hỏa ngục ... Người công bình... sẽ nhận phần thưởng và sẽ ở đời đời trên Trời với Chúa.

Truyền Giảng và Truyền Giáo

Bổn phận và đặc ân của mỗi môn đệ của Đấng Christ và mỗi Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-su là nhiệt tình làm công tác môn đệ hóa mọi quốc gia... liên tục tìm mọi Phương cách để chinh phục người lạc mất cho Đấng Christ bằng lời chứng kèm theo nếp sống Christ hoặc bằng những Phương tiện khác hài hòa với phúc âm của Đấng Christ.

Giáo Dục

Trong Chúa Cứu Thế Giê-su dồn chứa mọi sự khôn ngoan và tri thức. Vì thế, tất cả nền học thức chân chính là phần của tài sản của Christ nhân... chính nghĩa của giáo dục trong Vương quốc của Đấng Christ là sự phối hợp với chính nghĩa của truyền giáo và sự rộng lượng nói chung... phải có sự quân bình giữa sự tự do về học vấn và trách nhiệm học vấn, Do sự nổi bật của Chúa Cứu Thế Giê-su [by the pre-eminence of Jesus Christ], do bản chất uy quyền của Kinh Thánh, và do mục đích riêng biệt mà nhà trường Christ hiện hữu nên sự tự do của một giáo viên trong một trường trung học, cao đẳng hay Đại học Christ bị hạn chế.

Quản Lý

Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi ơn phước, tạm thời hay thuộc linh; tất cả những gì chúng ta sở hữu đều thuộc về Ngài, Christ nhân còn có mối nợ đối với toàn thể thế giới, là người quản lý thánh của phúc âm, là người bị buộc chặt sự quản lý về tài sản của mình. Vì vậy, họ có bổn phận phải dành thì giờ, khả năng và tài sản vật chất để phục vụ Ngài.

Cộng Tác

Dân sự của Đức Chúa Trời phải tổ chức thành những giáo khu và giáo hội để họ có thể cộng tác tốt cho những công tác vĩ đại của Vương quốc Đức Chúa Trời. Những tổ chức này không có quyền hành gì trên những cá nhân hoặc trên Hội Thánh. Cũng mong có sự hợp tác giữa những giao phái Christ khác nhau.

Christ Nhân và Trật Tự Xã Hội

Tất cả Christ nhân đều có bổn phận tìm cách tôn cao ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên đời sống mình và trong xã hội loài người... Trong tinh Thiên của Đấng Christ, Christ nhân phải chống lại sự phân biệt chủng tộc, mọi hình thức của sự tham lam, ích kỷ, và thói xấu [vice], và tất cả những hình thức vô luân về tình dục...

Sự Tự Do Tôn Giáo

Hội Thánh và chính quyền phải riêng biệt. Chính quyền bảo vệ Hội Thánh và để Hội Thánh được hoàn toàn tự do trong sự theo đuổi về mục tiêu thuộc linh của Hội Thánh... Một Hội Thánh tự do trong một đất nước tự do là lý tưởng Christ.

Gia đình

Đức Chúa Trời đã chỉ định gia đình là đơn vị nền tảng của xã hội con người... Hôn nhân là sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong một giao ước thuận phục nhau trọn đời... Người chồng và người vợ có giá trị bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời, vì cả hai được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mối quan hệ hôn nhân làm mô hình cho cách Đức Chúa Trời đối xử với dân sự Ngài... Con cái, từ giờ phút được thai dựng là một phước hạnh và tài sản đến từ Chúa.

SOUTHERN BAPTIST ENTITIES
AND RELATED ORGANIZATIONS

NHỮNG CƠ QUAN BÁP TÍT NAM PHƯƠNG VÀ NHỮNG TỔ CHỨC LIÊN HỆ

GHI CHÚ: Trong những cơ quan [entities] này, trừ LifeWay Christian Resources và Hiệp Hội Truyền Giáo Phụ Nữ nhận ngân quỹ trực tiếp từ Chương Trình Cộng Tác, kế hoạch dâng hiến kết hợp từ những Hội Thánh Báp-tít Nam Phương, qua Hội đồng Toàn Quốc [State Convention] đều phục vụ cho giáo phái.

Annuity Board [Ủy Ban Trợ Cấp] - Dallas TX (1918)

Baptist World Alliance (Liên Hiệp Báp-tít Thế Giới) – McLean, VA (1905).

Ethics and Religious Liberty Commission [Ủy Hội Tự Do Đạo Đức và Tôn Giáo] – Nashville, TN (1913)

Golden Gate Baptist Theological Seminary (Đại Chủng Viện Thiên Đạo Báp-tít Golden Gate) – Mill Valley, CA (1944).

International Mission Board [Bộ Truyền Giáo Quốc Tế] Richmond, VA (1845)

LifeWay Christian Resources [Cơ Quan Nguồn Văn Phẩm Đường Sống] Nashville, TN (1891)

Midwestern Baptist Theological Seminary [Đại Chủng Viện Thiên Đạo Báp-tít Trung Tây Mỹ] Kansas City, MO (1957)

New Orleans Baptist Theological Seminary (Đại Chủng Viện Thiên Đạo Báp-tít New Orleans) – New Orleans, LA (1917).

North American Mission Board [Bộ Truyền Giáo Bắc Mỹ (NAMB)] Alphaetta, GA (1997, khởi thủy thành lập từ năm 1845, lấy tên là Home Mission Board – Bộ Truyền Giáo Nội Địa).

Seminary Extension [Đại Chủng Viện Mở Rộng], Nashville, TN (1951).

Southern Baptist Convention Executive Committee [Ủy Ban Hành Chánh Giáo Hội Báp-tít Nam Phương] – Nashville, TN (1917).

Southeastern Baptist Theological Seminary [Đại Chủng Viện Thiên Đạo Báp-tít Đông Nam Mỹ] – Louisville, KY (1859).

Southwestern Baptist Theological Seminary [Đại Chủng Viện Thiên Đạo Báp-tít Tây Nam Mỹ] – Fort Worth, TX (1908)

Woman’s Missionary Union [Hiệp Hội Truyền Giáo Phụ Nữ] – Birmingham, AL (1888)

PHÚC ÂM

Nền tảng của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương là sự kiện Chúa Giê-su chịu chết vì tội chúng ta, Ngài chịu chôn, và sống lại khỏi phần mộ. Ngày nay Ngài hiện sống và sẵn sàng ban sự sống phong phú

và sự sống đời đời cho tất cả những ai ăn năn tội lỗi và đặt đức tin nơi Ngài. Giáo Hội Báp-tít Nam Phương mời gọi mọi người đến tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Cứu Chúa và Chủ của đời sống mình.

THỐNG KÊ

- Giáo Hội Báp-tít Nam Phương khởi đầu với 4 Hội Thánh hoặc hội truyền giáo theo dạng Hội Thánh. Dĩ nhiên, có vài nhà thờ đóng cửa, nhưng nói chung đến nay giáo hội đã gia tăng đáng kể theo từng năm. Hiện nay có khoảng 41,099 Hội Thánh thuộc Giáo Hội Báp-tít Nam Phương.
- Năm ngoái, có 419,342 người chịu báp têm trong những Hội Thánh Báp-tít Nam Phương tại Hoa kỳ và 363,703 người chịu báp têm ở những Hội Thánh liên quan đến Giáo Hội Báp-tít Nam Phương tại hải ngoại. Trung bình 40 giây có một người chịu báp têm.

ẤN HÀNH:

Convention Relations

SBC executive Committee

901 Commerce St. Nashville, TN 37203

866-722-5433

NORTH AMERICAN MISSIONS

CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO TẠI BẮC MỸ

Năm ngoái, Giáo Hội Báp-tít Nam Phương đã ủng hộ cho 3,264 giáo sĩ trực tiếp hầu việc Chúa và 1,761 người tình nguyện tại Hoa Kỳ, Puerto Rico, Canada, American Samoa và ở Virgin Islands. Trong số những công tác phục vụ của họ có việc giúp Hội Thánh địa Phương mở mang Hội Thánh mới, truyền giảng, dạy chữ, cứu trợ và cầu nguyện cho sự thức tỉnh thuộc linh.

Chiến dịch *Dự Phần* trong Mùa Gặt vào dịp Kỷ Niệm Lần thứ 75 Chương Trình Cộng Tác

Năm 2000 đánh dấu dịp Kỷ Niệm Lần thứ 75 Chương Trình Cộng Tác, chiến dịch *Dự Phần* trong Mùa Gặt sẽ đóng góp để hỗ trợ cho công tác truyền giáo hữu hiệu. Mục tiêu sẽ là:

- 1 triệu người chịu báp-têm,
- Nhiều người tình nguyện tham gia vào công tác truyền giáo
- 750 triệu đô-la dâng vào Chương Trình Cộng Tác và những quà tặng khác cho các đoàn truyền giáo.

1593 Hình phạt nặng nề vì không phục giáo hội theo chính quyền ở Anh	1608/9 Những người tị nạn tôn giáo từ Anh quốc thành lập Hội Thánh Báp-tít Thứ nhất (Amsterdam)	1638/9 Hội Thánh Báp-tít đầu tiên tại My (Providence)	1696 Hội Thánh Báp-tít Thứ Nhất tại Miền Nam (Charleston, SC)	1707 Giáo phận Báp-tít Thứ Nhất (Philadelphia)	1792 Hiệp Hội Giáo Sĩ Anh quốc được thành lập	1814 Giáo Hội Báp-tít quốc gia tại Hoa Kỳ	1821 Hội Đồng đầu tiên của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (S. Carolina)
1611 Bản dịch Kinh Thánh King James	1620 Những khách hành hương đổ bộ xuống Plymouth	1692 Thử thách Phép thuật Salem	1776 Công bố Bản Tuyên Ngôn Độc lập	1814 Bảng hiệu Ngôi Sao trang trí được viết ra	1825 Khai mở Kênh đào Erie		

INTERNATIONAL MISSIONS - ORGANIZATION

CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO QUỐC TẾ

Từ ban đầu Giáo Hội Báp-tít Nam Phương đã là một giáo phái gửi giáo sĩ truyền giáo. Ngày nay họ đã bảo trợ cho gần 5,000 giáo sĩ làm việc trên 1,000 nhóm người trong 154 quốc gia của thế giới. Những quốc gia được gộp thành 14 vùng trên bản đồ này

Những Vùng Truyền Giáo

(Số nhân sự theo từng vùng ở trong ngoặc đơn)

Tây Âu Châu (273)	Tây Phi châu (334)
Trung và Đông Âu Châu (346)	Đông Phi châu (261)
Trung và Nam Á Châu (518)	Nam Phi châu (281)
Đông Á Châu (449)	Trung Mỹ (345)
Tây Thái Bình Dương (377)	Vùng Ca-ri-bê (285)
Đông Nam Á và Oceania (338)	Đông Nam Mỹ (303)
Bắc Phi và Trung Đông (420)	Tây Nam Mỹ (283)

TỔ CHỨC

Mỗi Hội Thánh là một tổ chức tự trị dưới quyền Chủ tể của Chúa Giê-xu. Các Hội Thánh bầu cử đại diện đến tham dự những cuộc hội nghị của **giaòu phaùì**. Những sứ giả này sẽ quyết định chiều hướng của nhiều chương trình và học Đại Chủng Viện của tập thể Giáo Hội Báp-tít Nam Phương

Tiếp theo nửa trang trước:

1833 Bản Tuyên Xưng Đức Tin (nền tảng cho bản <i>Đức tin và Thông Điệp của người Báp-tít</i>)	1845 Hội Đồng của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương (Augusta, GA)	1905 Liên Hiệp Những Người Báp-tít thế giới	1925 <i>Chương trình Cộng Tác</i> được Giáo Hội Báp-tít Nam Phương chấp thuận	1963 Hiến chương tại Vermont có nghĩa là thành lập Hội Thánh Báp-tít Nam Phương ở mỗi tiểu bang	1977 Giáo Hội Báp-tít Nam Phương chấp nhận chương trình <i>Mạnh Dạn Đột Phá Truyền Giáo</i> để truyền giảng cho toàn thế giới vào năm 2000	1997 Hội Đồng Giáo Hội Báp-tít Nam Phương thực hiện chương trình tái cấu trúc	2000 Chiến dịch <i>Dự Phần trong Mùa Gặt</i> đánh dấu dịp Kỷ Niệm Lần thứ 75 Chưởng Trình Cộng Tác			
1836 Chiến trận Alamo	1844 Sáng chế điện tín	1861 Nội chiến bắt đầu	1903 Anh em nhà Wright bay tại Kitty Hawk	1917 Hoa kỳ tham gia Đệ Nhất Thế Chiến	1929 Khủng hoảng kinh tế, Thị trường Chứng khoán tụt giá	1945 Bom Nguyên tử thả xuống tại Hiroshima	1968 Công sản tấn công vào dịp Tết tại Việt nam	1975 Phi thuyền Viking đáp xuống Hỏa tinh	1989 Bức tường Bá Linh bị phá đổ	2000 Kết thúc thiên niên kỷ thứ Hai

WE THOUGHT YOU'D LIKE TO KNOW

CHÚNG TÔI NGHĨ RẰNG BẠN MUỐN BIẾT

Mỗi giáo phái đều có những căng thẳng, và Giáo Hội Báp-tít Nam Phương không nằm trong ngoại lệ. Dĩ nhiên, có những căng thẳng lành mạnh. Nó phục vụ để làm sáng tỏ niềm tin. Nhưng căng thẳng cũng có mặt yếu. Nó có thể phát sinh những lời phát biểu sai lạc và tạo sự hiểu lầm trong Hội Thánh địa Phương. Chúng tôi biết rằng vài điều có thể phát sinh lẽ thật từ huyền thoại.

Vì lý do này, chúng tôi xin gửi đến các bạn lời giải thích đơn sơ vốn phản ảnh được những hành động của Giáo hội và những cơ quan. Chúng tôi hi vọng điều này sẽ giúp ích cho các bạn.

CHỨC VỤ TẾ LỄ CỦA TẤT CẢ TÍN HỮU

Chúng tôi xác nhận chức vụ tế lễ của mọi tín hữu. Những tín hữu bình thường cũng có cùng quyền hạn như những Mục sư được phong chức để thông công với Đức Chúa Trời, và phục vụ trong Danh Chúa Giê-xu. Đó là lý do các Kỳ Đại Hội yêu cầu những tín hữu bình thường phải tham gia vào những ban ngành.

Đây là giáo lý đầu tiên và trước nhất phải là vấn đề trách nhiệm và tình Thiên phục vụ, chứ không phải đặc ân và giấy phép.

Dĩ nhiên, giáo lý này bị xuyên tạc khi nói rằng tất cả những quan điểm đều có giá trị ngang nhau, rằng bạn có thể tin bất kỳ điều gì và vẫn còn là người Báp-tít, hoặc mục sư không có vai trò lãnh đạo độc nhất.

TRÁCH NHIỆM CỦA LINH HỒN

Chúng tôi xác nhận về sự trách nhiệm của mỗi con người trước mặt Đức Chúa Trời. Gia đình bạn không thể cứu bạn. Thậm chí Hội Thánh của bạn cũng không thể cứu bạn. Đó là vấn đề giữa bạn với Đức Chúa Trời. Những nhà cầm quyền không thể làm áp lực để bạn tin hoặc không tin. Họ không được cố gắng đem ra thử.

Chống lại bức bình phong này về sự tự do về tôn giáo, điều quan trọng là người Báp-tít cần đưa ra sự xác nhận của chúng tôi. Bằng sự giải thích giáo lý cách ngay thẳng, chúng tôi sẽ cung cấp cho những người chưa tin sự lựa chọn rõ ràng.

NHỮNG BẢN TÍN ĐIỀU VÀ NHỮNG LỜI XÁC NHẬN

Ở một số nhóm người, lời tuyên ngôn đức tin cũng có uy quyền ngang với Kinh Thánh. Chúng tôi gọi điều này là thuyết giáo điều (creedalism). Những người Báp-tít cũng đưa ra bản tuyên ngôn đức tin, nhưng tất cả những điều đó có thể tu chỉnh theo ánh sáng của Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời quyết định cuối cùng.

Vì sự phân biệt này, chúng tôi thường dùng chữ “lời xác nhận”. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn theo “giáo điều” theo ý nghĩa là chúng tôi tin một số điều nhất định, diễn tả những niềm tin ấy, và điều khiển những tổ chức của chúng tôi theo thứ tự. Luôn luôn có những giới hạn của người Báp-tít. Và trong những hạn chế này, vẫn luôn luôn có những điều mà người Báp-tít rất thích.

PHỤ NỮ TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ

Phụ nữ có sự bình đẳng với nam giới trong chức vụ tế lễ của mọi tín hữu. Vai trò của họ rất quan trọng, sự khôn ngoan, ân điển và đầu phục của họ đáng nêu gương. Phụ nữ là thành phần chủ yếu của những ban ngành của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương, những Đại học, những ủy ban truyền giáo, viết lách và những nhân viên có chuyên môn. Chúng tôi xác nhận rằng họ đóng vai trò gây ấn tượng trong Giáo Hội Báp-tít Nam Phương.

Mặc dù Kinh Thánh dạy rằng vai trò của phụ nữ không giống với đàn ông trong mọi khía cạnh, và sự lãnh đạo mục vụ được giao cho nam giới, nhưng Kinh Thánh cũng dạy rằng phụ nữ bình đẳng về giá trị như nam giới.

HỘI THÁNH VÀ CHÍNH QUYỀN

Chúng tôi có lập trường là một Hội Thánh tự do trong một chính quyền tự do. Nếu không điều này sẽ kiểm soát công việc của điều kia. Chúng tôi ủng hộ Điều Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa kỳ, với những mệnh đề “thành lập” và “thực hành sự tự do”.

Dĩ nhiên, chúng tôi nhìn nhận sự hỗ trợ hợp pháp của những thái cực này. Chẳng hạn, chính quyền hỗ trợ về mặt hỏa hoạn cho nhà trẻ của Hội Thánh là điều hợp lẽ. Hội Thánh cũng phải thiết lập sự cầu nguyện cho những chức năng của nhà cầm quyền là việc hợp lẽ. Hiến pháp hoặc truyền thống của người Báp-tít không được phép xây lên những bức tường phân rẽ những công tác như thế.

CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO

Chúng tôi kêu gọi mọi người trên thế giới qui phục Đấng Christ và Lời Đức Chúa Trời, chứ không theo truyền thống của con người. Chúng tôi tìm cách nâng cao sự lãnh đạo cấp quốc gia ở những quốc gia mà chúng tôi phục vụ, và tôn trọng những biểu hiện văn hóa của đức tin Christ của họ - chúng tôi tôn trọng nguyên tắc của người địa Phương trong công tác truyền giáo. Tuy nhiên, chúng tôi không thỏa hiệp giáo lý hoặc từ bỏ những gì chúng tôi có để nhận được sự ưu ái của những người mà chúng tôi đến truyền giảng hoặc đến làm việc. Điều đó sẽ đánh mất nỗ lực của chúng tôi trong việc chiếm được sự chân thành và cuộc sống của họ.

Ưu tiên của truyền giảng để đạt đến kết quả là thành lập Hội Thánh. Ưu tiên này phải phù hợp với sự phục vụ xã hội cách mạnh mẽ, bao gồm chăm sóc sức khỏe, cứu trợ đói kém, những kế hoạch về cung cấp nước uống và giúp chương trình nông nghiệp.

SỰ TỰ TRI

Chúng tôi xác nhận sự tự trị của Hội Thánh địa Phương. Mỗi Hội Thánh được tự do để xác định thành viên của mình, hoặc để điều hành công việc dưới sự lãnh đạo của Chúa Giê-xu. Hội Thánh địa Phương có thể liên kết với những Hội Thánh khác nếu họ muốn, đồng thời những Hội Thánh khác cũng sẵn lòng.

Điều này cũng tương tự đối với những tập thể Báp-tít khác – những giáo phận địa Phương, những hội đồng tiểu bang, những hội đồng quốc gia. Họ, cũng vậy, có thể quyết định tư cách thành viên và điều hành công tác riêng của mình.

Trong sự tự trị, nếu một tập thể Báp-tít lớn hơn dứt phép thông công một Hội Thánh địa Phương, thì tập thể đó không được phủ nhận tính tự trị của Hội Thánh địa Phương. Hội Thánh đó hoàn toàn được tự do để tiếp tục điều hành công tác của mình – nhưng không phải là thành viên của tập thể Báp-tít lớn hơn.

SỰ CỘNG TÁC

Chương trình Cộng Tác của công tác truyền giáo là một trong những đặc điểm của Giáo Hội Báp-tít Nam Phương. Vào những ngày đầu của Giáo phái chúng tôi, các Hội Thánh bị quấy rầy bằng sự kêu gọi dâng hiến từ những cơ quan truyền giáo khác nhau. Nguồn tài nguyên của mỗi mục vụ đều tùy thuộc vào sự kiên trì và tài hùng biện của những diễn giả. Cách vận động theo từng cơ quan để tiến hành công tác truyền giáo thường bất công và làm Hội Thánh mỗi mệt.

Vào năm 1925 Giáo Hội Báp-tít Nam Phương chọn cách kết hợp những công tác truyền giáo của tiểu bang cũng như của cả quốc gia vào một chương trình của giáo phái để có sự thống nhất trong việc dâng hiến. Chương trình Cộng Tác này đặt nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh chóng và kết quả. Chiến dịch *Dự Phần trong Mùa Gặt* tổ chức Kỷ Niệm Lần thứ 75 Chương Trình Cộng Tác vào năm 2000 với chỉ tiêu sẽ có 1 triệu người chịu báp-têm, có nhiều người tình nguyện tham gia vào công tác truyền giáo, và có 750 triệu đô-la dâng vào Chương Trình Cộng Tác và những quà tặng khác cho các đoàn truyền giáo.

TÍNH DỤC và SỰ THÁNH KHIẾT CỦA CUỘC SỐNG

Chúng tôi xác nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân và sự riêng tư về tính dục – một người nam – một người nữ, sống với nhau trọn đời. Sự sinh sản là quà tặng từ Đức Chúa Trời, một sự tin cậy quý báu được bảo vệ trong hôn nhân. Khi thụ thai, một tạo vật mới được đưa vào vũ trụ, một con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người này đáng được bảo vệ, bất kỳ hoàn cảnh nào được thụ thai. “Đồng tính luyến ái” [homosexuality] không phải là “nếp sống thay thế có giá trị”. Kinh Thánh kết án điều này là tội. Tuy nhiên, đó không phải là tội không được tha thứ. Sự cứu chuộc dành sẵn cho mọi tội nhân vẫn dành sẵn cho những người đồng tính luyến ái. Chính họ cũng có thể trở thành những tạo vật mới trong Đấng Christ.

